

# The Playground of the Limassol Public Garden

## Ο Παιδότοπος του Δημόσιου Κήπου Λεμεσού



Poseidon is upset! His mischievous son Pegasus has flown off to play with his friends, the unicorns, in the magical forest near Limassol Port. But instead of scolding him, Poseidon turns the situation into a game. He creates an enchanted playground off the coast of Atlantis, complete with a shipwreck, swings, carousels, and climbing toys. Pegasus and his friends joyfully play for hours!

Poseidon watches from afar with satisfaction, knowing that any challenge can be tackled with a little creativity.

### DID YOU KNOW?

Poseidon is the Olympian god of the sea, earthquakes, and horses in Greek mythology. According to one myth, Poseidon created the island of Cyprus accidentally by striking the ground with his trident so strongly that the island emerged from the sea. The myth is not far from reality, as Cyprus was indeed formed through the collision of the African tectonic plate with the European plate, and that is why seashells can still be found on its mountaintops.

Ο Ποσειδώνας είναι αναστατωμένος! Ο σκανδαλιάρης γιος του, ο πήγασος, έχει πετάξει μακριά για να παίξει με τους φίλους του, τους μονόκερους, στο μαγικό δάσος κοντά στο λιμάνι της Λεμεσού. Αντί να του θυμώσει όμως, ο Ποσειδώνας μετατρέπει την κατάσταση σε παιχνίδι. Δημιουργεί, λοιπόν, πέρα από τις ακτές της Ατλαντίδας, ένα μαγικό χώρο παιχνιδιού, με ένα ναυάγιο, κούνιες, καρουσέλ και αναρριχητικά παιχνίδια. Ο πήγασος και οι φίλοι του μπορούν να παίζουν χαρούμενοι για ώρες!

Ο Ποσειδώνας παρακολουθεί με ικανοποίηση από μακριά, γνωρίζοντας ότι κάθε πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί με λίγη δημιουργικότητα.

### ΕΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ:

Ο ποσειδώνας είναι ο Ολυμπιος θεός της θάλασσας, των σεισμών και των αλόγων κατά την Ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με ένα μύθο, ο Ποσειδώνας δημιούργησε το νησί της Κύπρου ακούσια, χτυπώντας το έδαφος με την τρίαινά του τόσο δυνατά που το νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα. Ο μύθος δεν απέχει από την πραγματικότητα, αφού το Τρόοδος δημιουργήθηκε μετά από σύγκρουση της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας με την Ευρωπαϊκή και χ' αυτό τον λόγο μπορεί ακόμα και σήμερα να βρει κανές κοχύλια στην κορυφή του.









